

## ”Tjolla” körde och Corren njöt



*Gammalt möter nytt på riksväg 50 när det är dags för årets första nostalgiafton i Vadstena.*

**Elva amerikanare sluter upp intill den nedlagda kiosken på Vadstenavägen i Motala. Stämningen är på topp, solen likaså. Det är dags att åka in till årets första nostalgiafton på Slottsgården i Vadstena.**

Förväntansfull likt ett barn hoppar jag in i framsätet på en blåmetallic Cadillac Eldorado 1972 års modell. Fotografen får ta plats i baksätet där han bakåtvänd, halvt på knä, riktar kameran mot följet bakom som sakta rullar ut från parkeringen. Det luktar läder och lite bensin och vinden smeker mjukt mina bara armar.



### **Thunderbird i garaget**

Kjell ”Tjolla” Gustafsson har haft sin Cadillac i tre år. Men amerikanare har han kört ända sedan ungdomen. Hemma i garaget väntar även en Thunderbird.

Att åka till Vadstena under sommarkvällar har han gjort i sex års tid tillsammans med sina goda vänner. Ibland följer även fru och barn med för till onsdagsträffarna är alla familjemedlemmar välkomna. Att få träffa andra med bilintresse men kanske främst att få föra fram sitt fordon en varm afton är något ”Tjolla” verkligen gillar.

– Färden är viktigare än målet, ler han och trampar på gasen.

Om arrangemanget på Slottsgården säger han:

– Det kommer många återfallsruggare dit och det är ett bra ställe att åka till.

### **”Det är lite lycka”**

Med återfallsruggare menar han killar som redan som unga önskade sig en amerikanare men som skaffade sig en sådan först i vuxen ålder när de fick råd.

Att få plocka fram sin Cadillac efter en lång vinter beskriver ”Tjolla” som en härlig känsla.

– Det är lite gött när man får fälla ner taket igen. Det är lycka.

### **Många har kommit**

Carina och Ronny Björkman äger en citrongul Ford Fairlane Crown Victoria årsmodell 1956. Nostalgiaftnarna inspirerade dem till bilköpet. Även om Carina själv inte kör säger hon sig älska att vara ute med sin man på vägarna.

– Det är en underbar känsla att komma ut, ler hon.

Vi närmar oss målet. ”Tjolla” saktar ner och kör Motalagatan in mot centrum och slottsområdet som, redan en timme innan husbandet The Hub Caps börjar spela, är i det närmaste fullt av människor, bilar

och motorcyklar.

Jag måste hålla med, det är underbart att åka "raggarbil". Luta sig bakåt mot skinnklädseln och höra motorn bullra under huden.

**Rita N Furbring**

Reporter

[rita.furbring@corren.se](mailto:rita.furbring@corren.se)

013-28 04 02

Tipsa någon om denna artikel:

Från (e-post):

Till (e-post):

Skicka